

het vieren van een betekenisvol bestaan



Er zijn momenten in het leven dat je amper woorden hebt – en dat je die toch nodig hebt voor een liefdevol afscheid. Begeleiding door een predikant of pastor past niet bij uw levensstijl en toch wilt u tijdens de uitvaart langer stilstaan bij het leven van de overledene én bij jullie samenleven.

*Dan zullen deze geluiden wind zijn,
als ze opstijgen uit hun plek, dan
zullen ze verwaaien, zijn ze wind.*

*We hebben geademd en onze adem was
als zuchten van bomen om een huis,
we hebben gepreveld en onze lippen
prevelden als een tuin in de regen,
we hebben gesproken en onze stemmen
dwaalden als vogels boven een dak.*

*Omdat wij onze naam wilden vinden.
Maar alleen de wind weet de plek
die wij waren, waar en wanneer.*
Rutger Kopland | 2007

het vieren van een betekenisvol bestaan

Begeleiding uitvaartceremonie

U kunt ons benaderen met de vraag een persoonlijke toespraak te verzorgen en/of een uitvaartceremonie.

Tijdens het gesprek van plm. 1,5 uur vertelt u hoe de overledene en u samenleefden. Wat was daarin belangrijk.

Het voorbereiden van een uitvaartceremonie van max. een uur - u kunt denken aan herinneringen in de vorm van muziek, poëzie, rituelen - vraagt een tweede gesprek.

Kosten uitvaartceremonie

Samenstellen en leiden uitvaartceremonie, inclusief meditatie

Vormgeven met tekst, muziek enz., afhankelijk van de wensen van nabestaanden; 2 gesprekken, leiden uitvaartceremonie: € 675

Meditatie

Vormgeven van een korte overdenking waarin de overledene wordt herdacht, herinneringen worden uitgesproken, maar waarin ook een filosofische beschouwing wordt gegeven, al dan niet aan de hand van een door nabestaanden gewenste tekst; 1 gesprek: € 350

Reiskostenvergoeding

In de regio Delft-Pijnacker-Nootdorp: € -

Daarbuiten: € 1 per km

Prijzen zijn inclusief btw.

Voor meer informatie:

welkom@academievoorlevenskunst.nl

06 – 52 373 378

'Dankzij mijn theologische opleiding, mijn humanistisch-filosofische levenshouding en mijn jarenlange ervaring kan ik nabestaanden ondersteunen zodat ze het leven van hun geliefde op gepaste wijze kunnen vieren.

Niet iedereen noemt zichzelf humanist. Toch herkennen velen zich in waarden als waardigheid en medemenselijkheid. Dat de mens in staat is na te denken en te handelen, passend bij zijn vermogens, en daar verantwoordelijk voor is; dat de mens leeft te midden van anderen en de natuur, ook deze levensovertuiging wordt door velen herkend. Bewust leven en samenleven vraagt op essentiële momenten een moment van bezinning.

Ons leven is kwetsbaar, eindig én uniek. Laten we daarbij stilstaan met een persoonlijk woord, met een korte meditatie.'

Ria Pool Meeuwssen, begeleider uitvaartceremonie

illustratie: dit is een kunstwerk van Martin Hudáček

